

Verslag Budgetgolfwedstrijd Golfclub Capelle



Altijd spannend en keuzestress, nemen we de A12 of de A15, beide in westelijke richting. Met een half uur extra ingecalculerde reistijd kozen we voor de A12. Net voor Utrecht een ongeluk. Via kruip door sluip in de regio Utrecht en met een extra half uur reden we dan toch de parkeerplaats in Capelle aan den IJssel op. Een uur later, maar we hadden in de auto al besloten wat te doen in de korte tijd voor de opening van de inschrijftafel.

De Golfclub had de voorbereidingen al getroffen en Elma kon, met weinig extra werk, stipt op tijd de inschrijftafel 'openen'. De volgende drie wedstrijden liggen in oostelijke richting, dus, zonder garantie, moet het qua reistijd meevallen.

Wat een verschil met vorig jaar op Golfclub Capelle. Toen de hele, ja echt de hele, dag regen, nu de hele dag, ja echt de hele dag, zon en een prima temperatuur. En dat merk je direct aan de deelnemers. Blij en vol zin begonnen ze dan ook aan de wedstrijdronde.

De baan lag er mooi bij, veel Bellis perennis oftewel madeliefjes op de fairway, hoog gras oftewel ballenhappers links en rechts. Rechttuit slaan was het advies, maar dat is wel DE regel binnen deze sport. Eén van de deelnemers wees nog even naar de enorme torenflats bij de baan. 'Je zult daar toch wonen' zei ze, maar ja, bij weinig ruimte bouwen ze gewoon de hoogte in. De bewoners hebben wel een mooi uitzicht op de baan. Later meldde Igor dat de bebouwing lokaal ook wel bekend staat als 'De Chinese Muur'.

Na ruim vier uur vulde het terras zich en zat iedereen lekker in de zon. Igor behield ook nu weer het volledige overzicht over de binnenkomers en de resultaten. Vrij snel na de laatste flight begon de prijsuitreiking.

Floor deed voor de 25^e keer mee en Peter zelf voor de 50^e keer. Ze kregen dan ook de taslabel en Peter een extra bos bloemen. Zeker vijftig keer meedoen aan onze wedstrijden is een hele prestatie en gaat ook vrij ver terug in de tijd. Zo kennen we Peter al sinds 2010.



Alle prijzen van de prijzentaafel gingen naar de winnaars, gefeliciteerd!! Prijzen winnen maakt hongerig, er bleven 32 deelnemers eten. Vis, vega, vlees en voldoende patat, prima maaltijd !!

De terugweg kenmerkte zich door afgesloten rijbanen, zonder enige werkzaamheden. Volgens Igor waren ze in de verkeerscentrale bezig met een cursus. Natuurlijk nam ik dit gelijk als waarheid aan.

We zijn op de helft. Heelsum, Moyland en Rijk van Nijmegen volgen nog en we hebben er weer zin in. Dank aan alle deelnemers en sponsors en tot de volgende wedstrijd in Heelsum.

Jouke Fridsma