

Sinds ik een jaar of 4 geleden werd meegelokt door Dirk (wie heeft nou nog niet met hem gespeeld?), ben ook ik een Budgetgolf verslaafde geworden.

Op deze fraaie dinsdag ontmoet ik Dirk weer bij Fun4Two, Moordrecht. O nee op de parkeerplaats 100 meter verder. Vast ritueel: Dirk controleert weer of ik alles wel bij me heb (de leeftijd!). Onderweg belt Erik Stam nog om ons te waarschuwen voor file Brienoord, gelukkig voor ons lost alles zich op. 50 Minuten rijden.

Aankomst Prise d'Eau. Elma, Igor en Jouke geven weer een warm welkom weg. Altijd vriendelijk, zelfs mijn tweary prijs van Heesum is niet door hen vergeten. Koffie, cake en sterke verhalen van Jouke. Inslaan, heerlijke temperatuur.

12.04 ik mag als eerste starten met één van de Jokes. Ik doe snel ook mijn groene trui aan. Nu zijn we even een setje. Igor maakt later nog een foto. Beetje dreigende lichten de hele middag, prachtig.



We hebben een topmiddag, fairways en greens prachtig. Wat is deze baan toch een juweeltje. We spelen wisselend, ik doe in het begin een paar ongelukkige slagen (wie niet!), dat kost me de dagprijs zie ik later. Vanaf hole 4 lukt bijna alles. Samen met Joke af en toe een par, leuk!
Als eerste binnen, en droog. Laatste flights, met Elma, moeten wat spettertjes ervaren.
Iedereen binnen? Een hoosbui van een uur!!!! Gezellig snacken, drinken en anekdotes van Jouke, die gelukkig weer eens meegespeeld heeft. Dirk en Rob houden hem in de baan :).

Afsluitend simpel, doch smakelijk hoofdgerecht met de grote Budgetgolffamilie. Ik snap Dirk helemaal dat hij alle wedstrijden (op 1 na) heeft meegemaakt. Vriendelijk en betrokken allemaal met elkaar.

En winnen? Een leuke Bijzaak.

Bediening was hier weer top en alert. We hebben ze geprezen..... mogen we volgend jaar terugkomen !

Graag tot 7 juli

Paul Verbeek