

## Budgetgolfwedstrijd Rijk van Nunspeet

Mooier kan het bijna niet, na een heerlijk weekend de week op maandag beginnen met een rondje golf op het Rijk van Nunspeet. Alhoewel dat er voor mij bijna niet had ingezet omdat ik, en niet voor de eerste keer, te laat was met inschrijven. Voor het sluiten van de inschrijving zat de wedstrijd al vol. Er zat niks anders op dan Jouke een mailtje te sturen voor een plaats op de wachtlijst. Zoals altijd reageerde Jouke snel. Plek nr. 5, ik was blijkbaar niet de enige die te laat was...



Ik had me er al mee verzoend dat ik niet kon meedoen en was met mijn broer Niek aan het bedenken waar dan te gaan te spelen toen de volgende dag bericht kwam van Jouke: 'we hebben meer ruimte van Nunspeet gekregen, jullie kunnen meespelen'. Zo gezegd, zo gedaan, meteen aangemeld en geregeld.

Budgetgolf had echter nog een verrassing voor mij in petto. Igor belt me. Wat nu, toch geen plek? Nee dat niet, maar een vraag: kun jij deze keer voor het wedstrijdverslag zorgen? Daar kan ik natuurlijk geen nee op zeggen. Elma, Jouke en Igor zorgen al vele jaren voor mooie, ontspannen en goed georganiseerde wedstrijden op leuke banen. Dan is dit een kleine moeite.

Op de wedstrijddag is het ritueel altijd hetzelfde. Op tijd spullen bij elkaar zoeken en in de auto samen met Niek op naar de Golfbaan. We starten laat, ik in de laatste flight samen met Henk, Carla en Elma, maar zorgen ervoor dat we op tijd voor het welkomstwoord van Igor arriveren. Geen bijzonderheden dit keer behalve dan dat de baan volgens Jouke voor eekhoorns is, een mening die volgens mij maar weinigen delen...



Na een rustige warming-up is het tijd om te starten. Kaarten uitwisselend en al wachtend op onze beurt vindt Elma een banaan, later in de baan gevolgd door verschillende ballen. Over mijn spel kan ik kort zijn, alles wat ik daarover zeg is teveel, maar de dag zelf was geweldig. Prachtig golfweer, lekker zonnetje, aangename ideale temperatuur, niet al te veel wind en een baan die er uitstekend bij lag. En met dank aan Michiel een drankje in de baan. Dit samen met leuke flightgenoten maakte het tot een mooie golfdag.

Op weg naar huis in de auto evalueren we de dag en ons spel. Niek laat daarbij vallen dat hij vandaag ergens in de baan zijn banaan verloren heeft.....