



1 JUNI 2017

Het beloofde een mooie dag te worden, de zon scheen volop en de baan lag er mooi bij. Even melden bij de wedstrijdtafel en dan een heerlijk kopje koffie of thee met een warm worstenbroodje en daarna nog even lekker bijpraten met diverse bekenden.

Ik was vol goede moed om voor de longest te gaan want op de deelnemerslijst miste ik een trouwe golfster, die heel vaak de longest heeft geslagen, dus ik zag mijn kans schoon!!

Die hoop werd de bodem ingeslagen toen Jouke om half 12 zijn welkomstpraatje hield; de wedstrijdcommissie had de longest afgeschafft en daarvoor een extra neary en een tweary in het golfleven geroepen. Dat is natuurlijk ook wel weer een extra uitdaging maar mijn "longest" droom spatte uit elkaar. Daarna gaf Igor de nodige baaninformatie. De fairways en greens zijn snel en langs de kanten is er vaak hoog gras en klaver, sla zo nodig een professionele bal, zei hij.

Profetische woorden!!



Goed, nog even inslaan en dan naar de eerste hole. Zoals gezegd, de baan lag er mooi bij, alleen heel veel bunkers (had Igor niet verteld ☺) en dat is, om het maar zacht uit te drukken, niet mijn sterkste golfkant, maar al met al mocht ik niet klagen.

Ik had toch al gezegd dat de longest was afgeschafft? Nou dat gold niet voor Willem Dijkman, hij had toch de longest geslagen en zijn naam op een bordje geschreven.

Hoe dat kan? Er was nog een wedstrijd en die hadden WEL een longest.

Dat overkwam ook mijn flightgenoot, Ron Felius, die dacht op hole 3 de neary te hebben, maar ook deze behoorde bij de andere wedstrijd. Jammer, maar gelukkig had hij ook nog de tweary op hole 2.

Na 18 holes bereikten we hole 19 en daar was het natuurlijk goed toeven op het terras. Onder het genot van een heerlijk koud drankje, waar ik trouwens wel aan toe was, en na de gebruikelijke borrelhap werd er om 18.00 uur begonnen met de prijsuitreiking. Er waren weer een aantal birdies geslagen (ik had er ook één geslagen, maar dat was een "echte" birdy. Gelukkig mankeerde hij niets!).



Alle winnaars werden weer vastgelegd op de gevoelige plaat en daarna konden we lekker gaan eten. Na nog een kopje koffie of thee namen we afscheid van de mensen van Budgetgolf en gingen richting huis.

We kunnen weer terugkijken op een heerlijke gezellige goed verzorgde golfdag.

Mijn complimenten voor de organisatie en tot ziens bij de volgende wedstrijd op 6 juli bij Golfbaan "HITLAND"

**Thea Schaap**

